

REILEN EN ZEILEN

TOT ONZE VREUGDE HEBBEN WE DIT VOORJAAR DE VERBOUWING VAN HET HUISJE KUNNEN VOLTOOIEN. U LEEST MEER HIEROVER ELDERS IN DEZE NIEUWSBRIEF.

Het is een drukke verhuisperiode geweest in Zilt. Nadat Heidi en later ook Hans Zilt hebben verlaten om elders hun leven verder vorm te geven zijn Els en Danley naar boven verhuisd om het huisje leeg te maken voor de verbouwing. Zij zijn begin april weer in het huisje getrokken en hebben op hun beurt boven weer ruimte gemaakt. Zondag 21 mei heeft Emily van Schothorst in een kerkdienst belijdenis van haar geloof afgelegd. Mooi dat jonge mensen kiezen voor een leven met Jezus. En bijzonder dat wij als Ziltbewoners daar getuige van mochten zijn.

Afgelopen maand is Leon bij ons komen wonen, en is Norbert verhuisd. We hopen in de komende weken weer twee nieuwe meewoners te kunnen ontvangen. Hun intakegesprekken zijn achter de rug, en waarschijnlijk zijn ze aan het settelen op het moment dat u deze brief leest. In de tussentijd zijn we dankbaar dat we de lege kamers hebben kunnen gebruiken om mensen een time-out van enkele weken te bieden.

Voor de zomermaanden hebben we onze adviseur gastopvang bereid gevonden om een week in Zilt te logeren zodat meerdere kernbewoners tegelijk op vakantie kunnen. We zijn dankbaar voor haar en de andere vrijwilligers die Zilt ondersteunen. We hebben hen bedankt met een heerlijke brunch, maar willen hier nog benadrukken hoe blij we zijn met hun inzet.

We wensen u een heerlijke zomer toe om uit te rusten of nieuwe activiteiten en vriendschappen aan te gaan zoals veel van onze tieners hopen te doen met Athletes in Action deze zomervakantie.

Vanuit Zilt een hartelijke groet van de familie van Schothorst, Eijgenraam en Rijneveld, Fortuna, Margreet, Iris, Leon, Jannie, Els en Danley.



VOETBALLEN

IEDERE ZONDAGMIDDAG OM HALF DRIE SPELEN EEN AANTAL KINDEREN, TIENERS EN VOLWASSENEN UIT ZILT OP HET VOETBALVELD BIJ DE DRIJVERSLAAN (DICHTBIJ HET GEBOUW VAN ZILT) TER ONTSPANNING EEN SPELLETJE VOETBAL. OOK ENKELE BUURTBEWONERS DOEN DAN MEE. VAN HARTE WELKOM OM EENS TE KOMEN KIJKEN OF MEE TE KOMEN DOEN!



WILDKAMPEREN

In de meivakantie zijn de kinderen van Zilt traditiegetrouw gaan wild kamperen in Avelingen. Graag laten we u in het plezier delen met wat foto's.



FF CHECKEN

Wil je een keer informeel in Zilt komen kijken? Kom dan langs om te klussen op onze maandelijkse klusdag. Vanaf september elke derde zaterdag van de maand. We starten om 9.15 uur. We beginnen met koffie en eindigen met een lunch. In de zomerperiode klussen we als het ons uitkomt en anders helemaal niet.

HEROPENING MEEWONERSHUISJE

ZATERDAG 1 APRIL HEEFT LEEFGEMEENSCHAP ZILT IN GORINCHEM NA EEN GRONDIGE VERBOUWING HAAR MEEWONERSHUISJE OP EEN FEESTELIJKE MANIER HEROPEND.

Na een periode van sparen en fondsen verzamelen is er in februari gestart met het opknappen van het huisje. Het meewonershuisje is een appartement waarmee tijdelijke woonruimte geboden wordt aan bijvoorbeeld een moeder met een kind. Voor dit huisje, dat Zilt al meer dan twaalf jaar met dit doel gebruikt, was er al jarenlang de wens om het te renoveren. Een nieuwe keuken, een ruimere badkamer, meer licht, en vooral twee slaapkamertjes in plaats van één grote leefruimte waarin ook de bedden stonden. Mede door de financiële steun van een aantal partijen is dit nu mogelijk geworden, waaronder het Rabobank Coöperatiefonds, het A.A. de Haanfonds, het Dr. C.J. Vaillantfonds en de stichting M.C. van Beek.

Eén van de meewoners geeft een reactie op het resultaat: “Ik vind het nog mooier geworden dan ik vooraf had gedacht toen ik de plattegrond bekeek. Het is veel ruimtelijker geworden. En als het nu voor het kind bedtijd is geworden, kan de moeder nog haar eigen gang gaan omdat de slaapgedeelten gescheiden zijn van het woongedeelte.”

Leefgemeenschap Zilt biedt gastopvang aan mensen die tijdelijk uit hun evenwicht zijn geraakt en de steun van andere mensen nodig hebben om weer in balans te komen. Om dit mogelijk te maken, vormt een vaste groep van kernwoners de basis. Voor maximaal vijf mensen is er ruimte om tijdelijk mee te wonen. Het meewonen betekent dat je vier keer per week aan kan schuiven bij de warme maaltijd, er 's morgens en 's avonds met elkaar koffie wordt gedronken, en vooral dat er gezelligheid te vinden is en een luisterend oor over en weer.

Geschreven door Margreet voor de krant



MAAK KENNIS MET ...

RHODÉ RIJNEVELD

TAAK IN ZILT: OPGEGROEID IN ZILT

BETROKKEN SINDE: 2009

RHODÉ (18) HEEFT VANAF HAAR TIENDE JAAR IN ZILT GEWOOND. ZE IS AAN HET BEGIN VAN HET SCHOOLJAAR OP KAMERS GEGAAN IN ENSCHUDE, WAAR ZE CIVIELE TECHNIEK STUDEERT. WE KIJKEN MET HAAR TERUG OP HAAR PERIODE DAT ZE THUIS WOONDE IN DE LEEFGEMEENSCHAP.

Vertel eens een leuke Ziltherinnering?

Op een gegeven moment gingen we met de oudere kinderen wildkamperen in Avelingen. Dat was een heel gezellig avontuur (ook al slapen 2 vaders in een tentje naast ons). Ik weet nog dat we toen in Zilt heel veel rookworsten over hadden en die gingen roosteren boven een kampvuur.

Wat vond je minder leuk in Zilt?

Toen ik nog een kleiner meisje was, kwam het wel eens voor dat ik heel boos of chagerijng was. Als je in een normaal huis woont, weten alleen je ouders dat, maar nu wist, na de koffie, iedereen in Zilt dat ik boos was geweest.

Wat heeft het wonen in Zilt je gebracht? Wat doe je daar nu mee?

Doordat we in Zilt woonden hadden we als kinderen een stukje vrijheid omdat papa en mama vaak ergens in Zilt rondliepen. We werden niet constant op de vingers gekeken en we zaten vaak in iemands huis terwijl de ouders ergens aan het koffie drinken of vergaderen waren. In Enschede zit ik ook met een aantal (grotere) kinderen in een huis zonder ouders, dus de overgang naar op jezelf wonen is misschien iets kleiner door Zilt.

Nu zit je op kamers en kom je geregeld in het weekend naar huis. Wat voegt Zilt nu nog voor je toe?

Zilt voelt als een tweede gezin en het is heerlijk vertrouwd. In Enschede is er meer vrijheid maar je moet heel veel zelf doen. Het is dan heel fijn om in het weekend naar een plek te gaan waar weer veel voor je wordt gedaan.



HOUT!

Wist u dat we nog steeds hardhout kunnen gebruiken voor onze pelletkachel? We komen onbewerkt hout zonder spijkers graag bij u afhalen.



PUZZELMANIA

Eén van de bijzonder gezellige dingen van Zilt is het maken van legpuzzels aan de keukentafel: in de meivakantie lag het tempo op minimaal één legpuzzel van 1000 stukjes per dag! Op doordeweekse dagen drinken we meestal om 10 uur 's morgens koffie: u/jij bent van harte welkom om eens langs te komen.



BESTUURS- WISSELING

Lizette Jumnodoo heeft ons bestuur een tijdje gediend in de rol van secretaris, maar neemt nu afscheid. We willen haar hartelijk bedanken voor haar inzet en bijdrage en wensen haar en haar gezin Gods zegen toe.

**ZELFS VINDT DE MUS EEN HUIS EN DE ZWALUW HAAR NEST,
WAARIN ZIJ HAAR JONGEN LEGT: BIJ UW ALTAREN, HEER!
(PSALM 84:4)**

ONS HUIS – GODS HUIS

Een schattig staartmezenstel is al dagenlang aan het proberen Zilt binnen te komen. Ze zullen wel nesteldrang hebben. Zilt binnenkomen valt niet mee voor hen, want ze hebben nog niet ontdekt dat een raam echt dicht is. Ze hebben al heel wat ramen geprobeerd. Ik moest natuurlijk gelijk denken aan bovenstaande tekst.

Stel nu dat het zou lukken wat ze willen. Stel dat ze Zilt binnen zouden komen. Zouden ze dan een huis vinden dat ze bevalt? Zouden ze hun kostbare eieren hier willen leggen? Ik denk van niet. Hoe je het ook wendt of keert, ze zijn schichtig van mensen en daar hebben we er meer dan twintig van in Zilt. En op drie katten zullen ze al helemaal niet zitten wachten. Zilt heeft een duidelijke doelgroep, en staartmezen vallen daar helaas niet onder.

De Heer doet dat anders. Hij heeft niet zo'n duidelijk doelgroepbeleid. Eigenlijk best mooi! Wat wij mensen niet voor elkaar krijgen, kan Hij wel: een thuis bieden aan iedereen. Van staartmees tot vreemde vogel. En het is niet zomaar een thuis: het gaat om de tempel. Dus: je mag mee-wonen in ZIJN huis. Het huis waar Hij vergeving, vrede, liefde, blijdschap, licht geeft. Daar wordt de toekomst mooi, is er licht aan het einde van de tunnel.

Soms gebruikt Hij onze huizen. En dat werpt de vraag op: van wie is jouw huis? Is jouw huis Zijn huis? Waar een ander niet alleen een uurtje op bezoek komt, maar echt bijkomt, opknapt, gaat groeien? Zullen we onze huizen eens zo gaan gebruiken? Ik denk zomaar dat onze hele samenleving daarvan opknapt.

OVER DE VLOER...

Het is zondagochtend een uur of half twaalf. Een paar tieners druppelen de woonkamer van Zilt binnen. Het is best koud voor de tijd van het jaar, dus ze maken de open haard vast aan. Al snel brandt er een aardig vuurtje.

Even later komt degene die koffiedienst heeft met de kar aanrijden: koffie, thee, fris, cake, gekookte melk. Intussen zit er een man of vijftien op de banken en stoelen: volwassenaan, kinderen en een hele rits tieners; vaste bewoners, tijdelijke bewoners en een paar mensen uit de buurt. Even later schuiven nog een paar vaste gasten aan: mensen die met Zilt meeleven, mensen die soms ook bij de open maaltijd komen, en – wat leuk – er is ook een stel uit een van de kerken om een bakje te doen. De jongere kinderen zijn naar buiten gegaan, de groep tieners zit nu in één van de huizen een spelletje te doen. Ze komen nog wel even terug om te kijken of er misschien een tweede ronde cake gedeeld wordt.

De gesprekjes in de kamer gaan allerlei kanten op: hier gaat het over de kerkdienst, daar gaat het over het weer, in nog een andere hoek gaat het over frustraties over sociale voorzieningen, en nog wat anderen praten over wat er deze week gaat gebeuren of over hoe dat ene bezoek bij familie gegaan is.

Zin gekregen om ook eens aan te schuiven? Wees welkom!

STEUN ZILT MET EEN GIFT!

Zilt is voor de gastopvang voor een belangrijk deel afhankelijk van giften van kerken en particulieren. Uw gift is altijd welkom op IBAN NL81 INGB 000 7577463 t.n.v. Stichting Zilt te Gorinchem. We staan als ANBI geregistreerd, dus uw gift is aftrekbaar van de belasting.

Wilt u betrokken worden bij het werk van Zilt, neem dan contact met ons op.

We zijn dankbaar voor alle steun die we krijgen en daar willen we u vanaf deze plaats hartelijk voor bedanken.



WAT IS ZILT?

Zilt is een diaconale leefgemeenschap in Gorinchem waar gastvrijheid vanuit het geloof in Jezus Christus centraal staat.

Bewoners proberen in het leven van alledag handen en voeten te geven aan het christelijke gemeenschapsleven. Het accent ligt op de Bijbelse opdracht om gastvrij te zijn. De naam Zilt verwijst naar een Bijbelgedeelte in Mattheüs 5. Daar noemt Jezus zijn discipelen het 'zout der aarde'.