

JE LEVEN DELEN IN EEN CHRISTELIJKE LEEFGEMEENSCHAP?

Zilt is een christelijke leefgemeenschap in Gorinchem waarbij gastvrijheid centraal staat. In Zilt wonen drie gezinnen en twee singles als vaste bewoners. Daarnaast is er ruimte voor 5 à 6 gasten; mensen die tijdelijk de warmte en de huiselijkheid van een leefgemeenschap goed kunnen gebruiken.

In verband met het verhuizen van een van de gezinnen zijn we per april/mei 2018 op zoek naar een echtpaar met of zonder kinderen die deel willen gaan uitmaken van ons vaste team.

WE BIEDEN:

- een eengezinswoning te huur met voldoende privacy
- een gezellige en dynamische woonomgeving
- een prettig, goeddraaiend team
- voldoende uitdaging om je geloof handen en voeten te geven in soms heel praktische zaken en in de omgang met mensen die in ons gezamenlijke huis komen

WE VRAGEN:

- de bereidheid om naast je baan buitenshuis een gedeelte van je vrije tijd aan Zilt te besteden
- interesse in de mensen om je heen
- inzet van je talenten vanuit je persoonlijke geloof in God

Wonen in Zilt betekent investeren in het Koninkrijk van God. Het is een intensief – maar ook een goed en leuk - leven waarin je naast je eigen huishouden ook meedraait in het grotere geheel van de leefgemeenschap. Bij toerbeurt ben je verantwoordelijk voor de gezamenlijke maaltijd en de koffiemomenten. Vaste ontmoetingsmomenten zijn de weekopening op zondagavond en het wekelijkse bewonersoverleg. Als vaste bewoner heb je daarnaast een taak in het naast mensen staan die tijdelijk in Zilt wonen.

Is dit iets voor jullie? Bel ons voor meer info of kom eens langs!

Denk je bij het lezen van deze tekst aan mensen die je kent? We vinden het fijn als je hem doorgeeft!

