

REILEN EN ZEILEN

ONZE VORIGE VRIENDENBRIEF IS AL EEN HALF JAAR OUD.

HOOG TIJD VOOR WAT NIEUWS UIT ZILT.

In de aanloop naar de zomer kwamen Willem en Marilyn in Zilt wonen. Inmiddels hebben ze beiden hun plekje gevonden. In augustus verhuisden Els en Danley naar een eigen huis in de Lingewijk. Het huisje werd al snel bewoond door Furtuna, die van boven naar "buiten" verhuisde in verband met de komst van haar kindje in maart. Begin november verwelkomden we Arsen en namen we afscheid van Margreet, die een eigen flat op loopafstand van Zilt heeft gekregen. Met Margreet als extra gast in de logeerkamer hebben we afgelopen jaar meer dan 100 procent bezetting gehad. Een ieder die ging, wensen we het goede toe op hun weg. Een ieder die kwam, een goede tijd onder ons grote dak.

- In juni slaagde Nathanaël voor zijn VWO diploma en in september startte hij op de Tilburg University.
- Na de zomervakantie was het tijd voor een uitje. Dit jaar togen we op een zonnige zaterdag naar het strand van Scheveningen met aansluitend een Afrikaanse natuurfilm in het Omniversum.
- Op 22 september beleefden we een primeur in de Zilt-geschiedenis: een oud-meewoner trouwde vanuit onze leefgemeenschap. Verderop kunt u er meer over lezen, maar wat was het leuk om om het hoekje te kijken terwijl de bruid de trap afliep haar bruidegom tegemoet.
- Naast de mooie dingen van het leven, delen we ook de moeilijke momenten. In november overleed vrij plotseling de moeder van Jannie. Ook bij zulke gebeurtenissen ervaren we aan elkaar gegeven te zijn. We bidden haar en haar familie Gods nabijheid en troost toe in dit verlies.

We hopen dat u plezier beleeft aan het lezen van deze brief. Een verwachtingsvol advent gewenst van alle Zilters.



ZILT ZOEKT

NIEUWE

KERNBEWONERS

IN OKTOBER DEELDEN - TOT ONZE SPIJT - WOUTER EN ARJANNE MEE MET HUN KINDEREN ZILT TE GAAN VERLATEN. VOOR ZILT BETEKENT DIT DAT WE OP ZOEK ZIJN NAAR EEN NIEUW ECHTPAAR OF GEZIN. IETS VOOR JULLIE OF IEMAND DIE U/JIJ KENT? DEEL DE OPROEP!

DURF TE

VRAGEN

NA JARENLANGE TROUWE DIENST GAAT ONZE ZEER GEWAARDEERDE PIANO KUREN VERTONEN. WE ZIJN DUS OP ZOEK NAAR EEN ANDERE.



KACHEL

We hebben al jaren een open haard, maar toch we wisten niet dat vuur zoveel warmte kon geven. Al langer hadden we de wens om de open haard in de woonkamer te vervangen door een houtkachel met een beter rendement. Dankzij de diaconie van de PKN Gorinchem hebben we deze verbetering kunnen realiseren. Een rendement van bijna 80 procent en een vermogen van 9 kilowatt zorgen ervoor dat we zelden meer een verwarming in de woonkamer hoeven aan te zetten, terwijl we maar een klein beetje hout verstoppen. De grote glazen deur zorgt ervoor dat we nog steeds kunnen wegdromen bij het vlammenspel als het gesprek even stil valt. Het resultaat zien? Wees welkom op de koffie, bijvoorbeeld op een zondag uit de kerk.



NIEUWE SECRETARIS

We zijn erg blij met een nieuwe secretaris in ons bestuur. Sinds de zomer heeft Jacqueline Kortleve deze rol op zich genomen. We wensen Jacqueline veel goede en inspirerende vergaderingen toe!

LUNCH VOOR VRIJWILLIGERS

Afgelopen november hadden we op een zondagmiddag een gezellige vrijwilligerslunch als dank voor hun inzet. Allemaal bedankt!



WAT IS GASTVRIJHEID?

GASTVRIJHEID IS WAT ZILT PROBEERT IN PRAKTIJK TE BRENGEN. EN SOMS IS HET DAN GOED OM DAAR VERDER OVER NA TE DENKEN.

Begin november deden we dat met bestuur en kernbewoners samen met Sake Stoppels. Sake heeft veel over gastvrijheid geschreven en zijn reflecties gaven veel herkenning vanuit de praktijk van Zilt. We spraken over de hoge roeping van het schenken van koffie en aandacht. En over hoe dicht gastvrijheid en vijandschap bij elkaar kunnen liggen (host en hostile) en hoe we met tegenstrijdige gevoelens kunnen omgaan die we soms ervaren bij het ontvangen van gasten. Over gastvrijheid die ruimte biedt waar de gast inderdaad vrij is om te zijn wie hij of zij is, maar ook over hoe we gasten niet ontvangen in een lege ruimte maar in een ruimte die gevuld is met identiteit. Zo mogen we dan ook (en dat bidden we) een open deur zijn naar Christus.

>>> *zilt uitje naar het strand*



AFSCHEID

FAMILIE RIJNEVELD

TAAK IN ZILT: KERNWONERS

BETROKKEN SINDS: 2009

FAMILIE RIJNEVELD VERHUIST NAAR ELDERS IN DE HAARWIJK



Hoe kun je nu gaan verhuizen vanuit zo'n leuke plek als Zilt?

“De reden is niet dat we het Zilt-leven zat zijn, integendeel. De laatste tijd zijn we ons echter steeds meer bezig gaan houden met activiteiten met stathouders die in Gorinchem zijn komen wonen. Voor ons beiden geldt dat we dit op ons pad geplaatst zien. Eerst dachten we dit goed te kunnen combineren met leven in Zilt, maar ons werd duidelijk dat we onze tijd en aandacht maar één keer kunnen verdelen. Wouter kwam te weinig aan deze nieuwe activiteiten toe en Arjanne kreeg steeds meer het gevoel geen recht te kunnen blijven doen aan Zilt.”

Waar gaan jullie naar toe en wanneer?

“We hebben een huis gekocht aan de Karel de Stoutrstraat en verhuizen daar waarschijnlijk in maart of april 2018 naar toe. Voor ons betekent dit: God volgen op de volgende stap in ons leven.”

We wensen jullie van harte Gods zegen toe op deze weg. We kijken er naar uit om jullie ook nog vaak in Zilt te zien. We stellen ons vertrouwen op God, dat Hij nieuwe kernbewoners op onze weg zal plaatsen.

Heb je interesse om meer te horen wat het betekent om kernbewoner te worden in Zilt? Maak een afspraak met ons en kom een kop koffie drinken. We leggen graag en met enthousiasme uit waarom het goed toeven is in Zilt. We zijn op zoek naar een gezin (jonger of ouder, met of zonder kinderen) die wat “over” hebben om uit te delen.

BRUILOFT IN ZILT

HET IS 22 SEPTEMBER, 8.00 'S OCHTEND. DE BEL GAAT....

Geen gebruikelijke tijd voor bezoek in Zilt, maar vandaag verwachten we mensen. En ja hoor, er staat een kapster voor de deur die wordt begeleid naar kamer 4. Even later gaat opnieuw de bel en doen we open voor de zus en de fotograaf. Je raadt het misschien al: Zilt staat vandaag in het teken van een bruiloft.

Vorig jaar is Loïs bij ons gekomen met de vraag of ze vanuit Zilt zou mogen trouwen. “Natuurlijk,” was ons antwoord, “maar waarom Zilt?” Haar reactie hierop was kort maar krachtig: “Omdat Zilt voor mij als thuis voelt.” Vanaf haar dertiende komt Loïs geregeld bij Zilt over de vloer om te logeren en mee te eten met de open maaltijd. Later is ze als meewoner in Zilt komen wonen als tussenfase naar een eigen huis. Uiteindelijk vond ze een flat op loopafstand van Zilt.

Haar man Tim heeft ze ook hier in de wijk leren kennen. Hij was met Athletes in Action aan het sporten in de wijk en zag haar langskomen met haar konijn, dat ze “uitliet” in het gras. Van het een kwam het ander en er ontwikkelde zich een relatie. Samen kochten ze een huis twee straten verderop. Terwijl Tim daar vast ging wonen, bleef Loïs in haar flat. Een week geleden is ze daar vertrokken en naar Zilt gekomen, en nu is het dus zover.

Terwijl Loïs zich boven klaarmaakt, is het beneden een drukte van belang. Slingers en ballonnen worden opgehangen en de kamer wordt omgebouwd tot feestelijke ruimte waar we een lunch verzorgen voor de genodigden. Als om kwart over tien de bruidsgom wordt verwacht, verzamelen we ons in de hal om de bruid de trap af te zien komen. Terwijl het bruidspaar foto's gaat maken, werken we hard verder in de keuken. Na de lunch met zo'n 45 gasten vertrekt het bruidspaar voor de huwelijksplechtigheid naar Wemeldinge, een plaatsje waar Tim goede jeugdherinneringen aan heeft. In de loop van de dag zullen we hen achterna gaan om de kerkdienst en het feest bij te wonen.

We wensen en bidden Tim en Loïs veel zegen toe in hun verdere leven samen!



“...DE KWIJNENDE VLAM ZAL HIJ NIET DOVEN...” (JES. 42:3)

LUCIFER

Een van mijn irritaties in Zilt zijn de afgebrande lucifers in de kapel. Iemand stopt ze terug in het doosje. IN HET DOOSJE!!! Pas had ik een vol doosje lucifers, wilde de kaars aansteken in de kapel en er zaten nog maar drie goede lucifers in. De rest was allemaal zwartgeblakerd, afgebrand. Ik was geïrriteerd.

In Zilt hebben we wat met vuur. We zijn trotse eigenaars van wel twee houtkachels. We stoken wat af. Ook daar kan het vuur soms kwijnen. En wat doe je dan? Opgeven? En wat is het irritant, hè, als een kaars het niet goed doet. Hij flakkert, rookt, geeft bijna geen licht. Je hoeft maar iets te doen of hij gaat uit. Je kunt hem net zo goed weggooien.

De Heer laat ons zien dat je anders kunt kijken. Die flakkerende kaars, die brandt wel. Het is wel weinig, maar hij probeert het tenminste. En dat is waar de Heer op let. Hij dooft niet, maar wakkert juist aan. En als er iemand een vuurtje aan kan wakkeren, dan is Hij het wel, door zijn Geest.

Dat zette me aan het denken over die lucifers. Ik bedacht dat elke lucifer mij iets zei. Voor elke lucifer was er iemand die in de kapel gebeden had, geprezen, gehuild misschien of om vergeving gevraagd. De lucifers stonden elk voor een kostbare gebeurtenis, een ontmoeting met de Heer. Zo worden zelfs afgebrande lucifers kostbaar.

Is dat overdreven? Ik denk van niet. Wij zijn zeker niet perfect. Misschien is wat wij in de kapel doen, slechts als die kaars die het niet goed doet. Niet buitengewoon, niet prachtig, niet om over naar huis te schrijven. Het brandt, en daar is alles mee gezegd.

Maar als er Iemand is die ons vuurtje op kan stoken...

OVER DE VLOER...

Traditiegetrouw bakken we op 30 december honderden oliebollen, appelflappen en ananasflappen in de Zilt keuken.

Jannie staat dan voor dag en dauw op en begint met het maken van het deeg. Langzamerhand komen ook andere Zilters de keuken binnen om te helpen en de eerste oliebollen te proeven. In de loop van de ochtend komen ook mensen uit de buurt of uit de achterban van Zilt binnen voor een kopje koffie en een paar oliebollen of appelflappen en een praatje. Rond drie uur is het beslag op en mag een andere ploeg de keuken schoonmaken. Gelukkig zijn er de dagen daarop nog voldoende oliebollen en appelflappen over om met elkaar van te smullen.

Wees welkom deze 30ste december vanaf tien uur!



STEUN ZILT MET EEN GIFT!

Zilt is voor de gastopvang voor een belangrijk deel afhankelijk van giften van kerken en particulieren. Uw gift is altijd welkom op IBAN NL81 INGB 000 7577463 t.n.v. Stichting Zilt te Gorinchem. We staan als ANBI geregistreerd, dus uw gift is aftrekbaar van de belasting.

Wilt u betrokken worden bij het werk van Zilt, neem dan contact met ons op.

We zijn dankbaar voor alle steun die we krijgen en daar willen we u vanaf deze plaats hartelijk voor bedanken.



WAT IS ZILT?

Zilt is een diaconale leefgemeenschap in Gorinchem waar gastvrijheid vanuit het geloof in Jezus Christus centraal staat.

Bewoners proberen in het leven van alledag handen en voeten te geven aan het christelijke gemeenschapsleven. Het accent ligt op de Bijbelse opdracht om gastvrij te zijn. De naam Zilt verwijst naar een Bijbelgedeelte in Mattheüs 5. Daar noemt Jezus zijn discipelen het ‘zout der aarde’.