

## REILEN EN ZEILEN

### EEN PAAR BIJZONDERE GEBEURTENISSEN UIT DE AFGELOPEN PERIODE:

We zijn met elkaar een dagje uit geweest. 's Morgens hebben we gezwommen in het zwembad van Waalwijk wat we die morgen voor onszelf hadden en in de middag hebben we al wandelend in een mooie omgeving allerlei opdrachten uitgevoerd. En is er een winnende groep uit de bus gekomen!

Rhodé is als eerste Rijnveldje uitgevlogen en studeert nu in Enschede. Als ze een weekend thuis is genieten we er allemaal van.

In september hebben we elkaar als vrijwilligers betrokken bij Zilt, ontmoet rondom de barbecue. Het was fijn om elkaar in een ontspannen sfeer te spreken. Regelmatig komen er mensen over de vloer die dromen over, of al concrete plannen hebben voor, het starten van een leefgemeenschap. Het is boeiend te horen hoe zij daarin hun weg met God gaan en ook altijd weer leuk onze eigen ervaringen met hen te delen.

De familie van Schothorst ervaart Zilt, na een periode van wennen, steeds meer als thuis.

Margreet, Ariël, Brosina, Ron en Mark hebben Zilt verlaten en elders een plek gevonden om te wonen en te leven. Hans, Heidi, Els en Danley zijn de afgelopen periode hier komen wonen.

We wensen u een verwachtingsvolle adventstijd en gezegende feestdagen toe.

Een hartelijke groet van:

Luuk en Gerda, Emily, Hanneke, Chris, Hans, Iris, Heidi, Norbert, Wouter en Arjanne, Rhodé, Nathanaël, Debora, Joas, Furtuna, Els, Danley, Andrew en Carien, Jozua, Davita, Lucas, Timo, Jannie

*Traditiegetrouw bakken we op 30 december oliebolletjes. U zijt bent van harte welkom om dan te komen proeven. Vanaf een uur of 10 zijn de eerste oliebolletjes klaar.*

*Verder is er open avond op oudejaarsavond vanaf 21 uur. Er is tijd voor gezellig samen zijn, samen een spelletje doen en rond half 12 willen we samen terugkijken op het jaar dat achter ons ligt en God danken en bidden.*



*Gezellige barbecue met bewoners en vrijwilligers*

## BESTUUR

Er zijn de afgelopen periode een aantal bestuurswisselingen geweest. We hebben afscheid genomen van Hans Molengraaf en Klaas Dirks van den Hout. We willen hen hartelijk danken voor hun inzet. Het bestuur heeft o.a. Lizette Jum-noodoo verwelkomt als nieuwe secretaris nadat Charlotte Scholtens de rol van voorzitter op zich heeft genomen. We stellen Lizette in een volgende nieuwsbrief graag aan u voor. Ook hopen wij u dan te kunnen berichten over een nieuw bestuurlijk pastorale ondersteuning. Ons huidige bestuur bestaat uit:

- Voorzitter: Charlotte Scholtens
- Penningmeester: Albert Don
- Secretaris: Lizette Jum-noodoo
- Bestuurslid (bouwkundige ondersteuning): Ernst Loor
- Adviseur: Adri Molenaar

We zijn dankbaar voor al hun inzet en betrokkenheid.

## LEEFGEMEENSCHAP OF BUUR(T)HUIS?

Hebben we deze zomer menig avondje buiten op het terras doorgebracht, tegenwoordig is de keuken weer een drukbezochte pleisterplaats. Er worden vele kopjes koffie en thee geschonken, puzzels gelegd, kledingstukken gebreid, actualiteiten besproken en soms staat er zomaar iemand te strijken. Kortom huiselijkheid en gezelligheid. We genieten er zelf van en zien dat ook mensen uit de wijk met grote regelmaat aanschuiven om hun steentje bij te dragen aan de warmte die het bij elkaar zijn brengt. Mooi om hierin te kunnen faciliteren.



## STAPJE VOOR STAPJE DUURZAMER

ZILT WIL GRAAG OP EEN GOEDE MANIER OMGAAN MET HET MILIEU. STAPJE VOOR STAPJE PROBEREN WE ONS GEBOUW ENERGIEZUINIGER TE LATEN WORDEN.

Dat is natuurlijk ook goed voor onze portemonnee. Twee jaar geleden hebben we extra zonnepanelen geplaatst en een houtpelletkachel aangeschaft. Die brandt er lekker op los. Ook is toen een deel van het dak extra geïsoleerd.

De plaats waar nu nog de meest winst te halen was, waren de spouwmuur. Met de eigenaar van het pand is overlegd dat we samen investeren in het isoleren hiervan. Een aantal dagen konden we 'genieten' van het boren van talloze kleine gaatjes in de muren. Daar kwamen HR parels in. De ruimte tussen de muren bleek groter dan verwacht en het bedrijf had daardoor te krap gepland. Nu zitten we even met een geïsoleerde voorkant en een nog niet geïsoleerde achterkant totdat de klus afgemaakt wordt.

We verwachten dat het door deze verbetering ook aangenamer toeven wordt in het pand. En een aangenaam verblijf, dat is immers wat we willen voor ieder die hier over de vloer komt...

Intussen zijn we hard bezig met de voorbereidingen om onze aanleunwoning te verbeteren. Maar daarover later meer.



# MAAK KENNIS MET ...

## ZILT IN SPANJE

TAAK IN ZILT: OUD-BEWONERS

BETROKKEN SINDS: 2006

Hendrik en Gerda Herrera woonden van 2006 tot 2011 als kernbewoners in Zilt. In de zomer van 2011 werden zij via ECM (European Christian Mission) uitgezonden naar Spanje om daar te werken aan gemeentestichting- en opbouw, en praktische hulp aan mensen die tussen wal en schip vallen. Daarnaast bleef een gastopvangproject à la Zilt behoren tot hun droom. Gerda van Schothorst en Arjanne Rijnveld gingen recent voor een korte vakantie naar Barcelona om bij te praten met hen.

### Hoe gaat het nu met het gastopvangproject?

“We zijn begonnen! Verschillende kerken uit de regio hebben nu samen twee appartementen waar mensen tijdelijk kunnen wonen om weer een nieuwe start te maken in hun leven. Daar zijn we heel blij mee. Het ziet er iets anders uit dan Zilt, waar mensen een huis delen als kernbewoners en meewoners, maar deze vorm past beter bij de cultuur hier. We bieden op dit moment opvang aan een alleenstaande vader met twee kinderen en een alleenstaande moeder met twee tieners.”

### Wat hebben jullie meegenomen vanuit Zilt naar Spanje?

“Dat je het gewone leven kunt delen, kwetsbaar en uiteraard niet perfect. Je hoeft niet het mooie plaatje op te houden. Ook hebben we het warme samenleven in Zilt gewaardeerd. Het is van waarde om je open te stellen voor de ander.

De periode in Zilt heeft ons ook gevormd voor ons werk hier. Het heeft ons zó beïnvloed, dat we dat een plek willen geven in ons werk in de Spaanse context. Dat vind je terug in ons gastopvangproject, maar ook in gastvrijheid in ons eigen huis. Destijds in Zilt werkten we meer in een bestaande, veilige setting; hier zijn we echt aan het pionieren”

### Welke dingen van Zilt missen jullie?

“Het werken in een team vonden we heel waardevol. Hier moeten we als pionier veel alleen doen. Ook missen we de tuin; in deze stedelijke omgeving zijn alleen maar flats beschikbaar.”



Tip: lees meer over het werk van Gerda en Hendrik op <http://Navespanje.blogspot.nl/>

# KOFFIETIJD

## WELKOM!

10:00 uur (behalve in het weekend) en 20:30 (behalve op donderdag en in het weekend).

Op donderdag open maaltijd om 18:00. Graag een dag van tevoren opgeven.



## TWEESPRONG

### LEES MEE MET WAT EEN OUD-BEWONER OVER ZIJN ERVARING IN ZILT ZEGT.

“Ik had een grote kloof verwacht tussen Zilt en mezelf. Ik ben zo anders. Ook hier zou ik keihard voor mijn hoofd gestoten worden.

Maar dat was niet zo. Ik heb nooit eerder ervaren dat ik niet aan de kant getrapt werd en dat ik met respect behandeld werd. Wat enorm geholpen heeft, is jullie structuur die voor mij confronterend was. Jullie hebben me soms op een goede manier gepusht om keuzes te maken. Ik stond echt op een tweesprong.”



# ER ZIT MUZIEK IN DE STILTE

## PSALM 65:1: DE LOFZANG IS IN STILTE TOT U, O GOD

Een windstille en mistige herfstdag. Geen zonnetje te zien, eerder van die waterkoude miezerdruppels om je oren. Af en toe een vallend blad van de half kale bomen. Het duurde even voordat ik bedacht had waar deze rustige dag me aan herinnerde. Toen wist ik het weer: "De stilte zingt U toe, o Here..."

Het jaar heeft zo zijn stiltes. Een windstille en zonnige voorjaarsdag, waarop je de knoppen kunt zien groeien en openbarsten. De zomerstille onder het overdadige groene blad. Een winterstille waar alles doods en verloren lijkt. Maar dus ook de herfststille, vol kou en regen en neergang.

Mensen komen niet zo snel tot stilte. Daar is vaak iets voor nodig. Een heilig voornemen, soms een flinke dot geluk. Of een nare gebeurtenis, of een ontmoeting die je ontredderd achterlaat.

Sommige stiltes in je leven zou je liever overslaan. Want het wordt almaar minder, en het was al zo guur. Dan maar liever een flinke storm, dan weet je tenminste waar je aan toe bent. Windkracht 12, ontwortelde bomen – alles liever dan zo'n stilte waarin blad voor blad alles maar van je afgeplukt wordt.

Toch geeft God ook in deze psalm juist de stilte als teken van Zijn aanwezigheid. Ook al is het een onaangename stilte. Want een stilte geeft ruimte aan nieuwe dingen.

Mogen wij dan naast mensen staan midden in hun onaangename stiltes. En de stiltes met hen dragen. Al is het maar door een kopje koffie te zetten of samen een puzzel in elkaar te zetten. Niet om de stilte te verjagen, maar om hem samen te dragen en het nieuwe een kans te geven.

Soms hoor je 'm dan, die schitterende lofzang. Goed luisteren dus! SSSSTT!!

# OVER DE VLOER...

## MANNENACTIVITEIT

Halfjaarlijks (najaar en voorjaar) bieden we onderdak aan de mannenactiviteit, georganiseerd vanuit de PKN – Grote Kerk te Gorinchem. Albert Don is één van de kartrekkers en geeft aan dat hij blij is dat onze woonkamer en de keuken, die goede cateringfaciliteiten heeft, beschikbaar is voor deze activiteit.

De activiteit biedt de mogelijkheid aan mannen om op een laagdrempelige manier bij elkaar te komen voor een stuk ontmoeting en verdieping.

Elke avond start met een gezamenlijke maaltijd (je kunt daarbij zijn, of later aanschuiven op de avond), een korte intro, een interessante film en tijd om hierover door te praten en relaxed bij elkaar te zijn.

Naast een lekkere hap en een mooie film om op een vrijdagavond van te genieten, vindt Albert de reacties van anderen na de film mooi om te horen. Soms zijn de gedachten van anderen erg verrassend en geven weer nieuwe inzichten. Ook interesse om een keer langs te komen? Meer info te krijgen via [avdon@filternet.nl](mailto:avdon@filternet.nl)

Films die tot nu toe bekeken zijn: 'Des hommes et des dieux', 'Courageous' en 'Deux jours, une nuit'

# STEUN ZILT MET EEN GIFT!

Zilt is voor de gastopvang voor een belangrijk deel afhankelijk van giften van kerken en particulieren. Uw gift is altijd welkom op IBAN NL81 INGB 000 7577463 t.n.v. Stichting Zilt te Gorinchem. We staan als ANBI geregistreerd, dus uw gift is aftrekbaar van de belasting.

Wilt u betrokken worden bij het werk van Zilt, neem dan contact met ons op.

We zijn dankbaar voor alle steun die we krijgen en daar willen we u vanaf deze plaats hartelijk voor bedanken.



# WAT IS ZILT?

Zilt is een diaconale leefgemeenschap in Gorinchem waar gastvrijheid vanuit het geloof in Jezus Christus centraal staat.

Bewoners proberen in het leven van alledag handen en voeten te geven aan het christelijke gemeenschapsleven. Het accent ligt op de Bijbelse opdracht om gastvrij te zijn. De naam Zilt verwijst naar een Bijbelgedeelte in Mattheüs 5. Daar noemt Jezus zijn discipelen het 'zout der aarde'.