

REILEN EN ZEILEN

VOOR DE ZOMERVAKANTIE ECHT BEGINT KOMT ER NOG EEN NIEUWSBRIEF OM JULLIE OP DE HOOGTE TE HOUDEN VAN HET LEVEN IN ZILT. EEN AANTAL GEBEURTENISSEN UIT DE AFGELOPEN PERIODE OP EEN RIJ.

Op 21 maart is Maria geboren; zij is de dochter van Furtuna. U leest hier meer over op de volgende pagina.

Met Palmпасen was er een kerkdienst waar Hanneke, Nathanaël en Debora belijdenis van hun geloof aflegden. Een dienst waar we met dankbaarheid op terugkijken.

Eind maart is de familie Rijnveld verhuisd. We hebben op 2 juni officieel afscheid van hen genomen door met elkaar te eten en een lied te zingen. Er zijn mooie woorden gesproken en cadeaus gegeven en ontvangen. U leest en ziet er meer over in deze nieuwsbrief.

Leon is verhuisd naar elders; we wensen hem een goede tijd toe op zijn nieuwe woonplek. Sinds kort woont Carolien onder ons dak.

Voor het eerst in de Ziltgeschiedenis zijn we met elkaar wezen kamperen. We zijn hiervoor naar camping Slingeland gegaan. Het gaf ontspanning en is voor herhaling vatbaar.

In drie privéhuizen zijn de douches en toiletten opgeknapt. Na bijna twintig jaar intensief gebruik was de opknapping hard nodig. Er was zelfs nog een appartement met de originele douche van vijftig jaar geleden. We zijn blij met het eindresultaat.

Emily en Hanneke van Schothorst haalden eind juni hun VWO-diploma op.

Tijdens al deze verwikkelingen waren we in gesprek met Pedro en Joanne Peene, met hun kinderen Twan en Merit. Eind juni kwam het bericht dat zij kiezen voor een leven in Zilt. Na nog wat formele afhandelingen zijn we blij en dankbaar dat er voorzien wordt in weer een nieuw gezin. Er is nog een huis te verkopen, maar ze gaan Zilt in ieder geval bewonen. De datum dat zij richting Gorkum komen is nog niet duidelijk. In een volgende nieuwsbrief vertellen ze wat meer over zichzelf. Om alvast een beetje kennis te maken vindt u op de volgende pagina een foto van hen.

We wensen iedereen een mooie zomer toe, met nieuwe inspiratie voor een volgend seizoen.

Hartelijke groet van de familie van Schothorst en Eijgenraam, Furtuna en Maria, Iris, Arsen, Carolien, Willem, Marilyn en Jannie.

GEZOCHT:

KOOK- EN

SCHOONMAAK-

VRIJWILLIGERS

We kunnen in Zilt niet zonder vrijwilligers. We zijn momenteel in het bijzonder op zoek naar vrijwilligers die kunnen helpen met koken op de open maaltijd op donderdag en 1 of 2 vrijwilligers die regelmatig kunnen helpen met het schoonhouden van de gemeenschappelijke ruimtes in Zilt.



NIEUWSBRIEF

De nieuwe AVG-wet gaat ook Zilt niet voorbij; deze wet waarborgt een zorgvuldige omgang met je gegevens. Wij sturen je met genoegen deze nieuwsbrief omdat je in het verleden daarvoor je interesse hebt aangegeven. Mocht je de nieuwsbrief niet meer willen krijgen, stuur dan een e-mail naar info@leefgemeenschapzilt.nl of bel ons op 0183-640505. Dan verwijderen we je gegevens.

MARIA

Waar voor iedereen de nachten korter worden, werden Furtuna's nachten na 21 maart wel ERG veel korter: haar dochter Maria is geboren op die dag! Ze is Furtuna's dochter, maar stiekem zijn we er allemaal heel trots op! Ze wordt graag vastgehouden door iedereen.



Op 9 juni werd ze gedoopt en dat werd groots gevierd. Heel Zilt was uitgenodigd op het doopfeest.

*De nieuwe
kernbewoners!!!
Volgende keer
meer...*



FAMILIE RIJNEVELD BLIKT TERUG

“Zilt wil mensen gastvrij ontvangen en accepteren zoals ze zijn. Dat heeft Zilt ook bij ons gedaan. We hebben als gezin de gastvrijheid van veel mensen ervaren. Kernbewoners, meewoners, mensen rondom Zilt, hebben ons toegang gegeven tot hun wereld. Op die manier mochten we langer of korter te gast zijn in het leven van zo'n 100 mensen. We beseffen wat een voorrecht dat is geweest. We hebben bij veel mensen, inclusief onszelf, veranderingen gezien. We hebben gezien hoe hard het leven kan zijn en hoe problemen zich kunnen vermenigvuldigen. Maar ook hoe er weer licht in iemands leven kwam. Of hoe God ingreep. Wat was het goed om het leven te delen: een kopje koffie, een luisterend oor, samen eten, samen klussen. Soms werkte dat als een medicijn. Soms was er helemaal geen medicijn.

We hebben ook geleerd hoe verrijkend het is om anderen toegang te geven tot ons leven. Niet om je altijd mooi voor te doen. Zilt leerde ons dat dat niet hoefde. Ook het niet-perfecte leven is het waard om te delen. Een gast brengt altijd iets mee. Ook iemand die een poosje als gast in je leven meekijkt. Soms zijn het de vragen die gesteld worden. Of een onverwacht gebaar. Soms het besef van dankbaarheid over wat je bespaard bleef. Voor ieder die in ons leven te gast was, en voor ieder die ons als gast toeliet, zijn we dankbaar.

Voor ons was Zilt een goede plek om onze kinderen op te voeden. Zij leerden dat er verschillen zijn tussen gezinnen en dat het leven niet altijd eerlijk is. De één moet z'n bord leegeten en de ander aan dezelfde tafel hoeft dat niet. Maar dieper dan de verschillen, hebben ze meegekregen dat er ook anderen zijn die God op de eerste plaats zetten in hun leven. En hadden wij mede-opvoeders om ons heen die onze kinderen voorleefden waar het wel en niet om gaat in het leven. Zilt liet onze kinderen ook zien dat het leven niet zo vanzelfsprekend is als het lijkt.

Zilt is een plek om samen achter de Meester aan te komen. Als geloof bij ons schaars was, ging de lofzang door en nam ons mee. Waar het bij ons flauw dreigde te worden, was er een ander die zout was. Zo konden we met elkaar ook zout zijn voor anderen. We hebben ervaren dat Zilt een huis is waar God aanwezig is. Een huis waar God voor zorgt. We zien dat ook nu er weer nieuwe kernbewoners gevonden zijn. Het is ons gebed dat Zilt nog lang een plaats van gastvrijheid en van vrede zal zijn.”

“Zilt is de leukste plek van Gorinchem om te wonen.

Waarom dan weg?

Er kwam iets anders op ons pad en God volgen bij deze nieuwe stap betekende voor ons het loslaten van onze plek in Zilt. We wonen nog wel in de buurt en blijven warm verbonden.”

AFSCHEID FAMILIE RIJNEVELD



KERKENAVOND

ZILT EN DE HOOP

GGZ

Samen optrekken in pastoraat en hulpverlening

Zilt organiseert in samenwerking met De Hoop ggz een kerkenavond om met elkaar na te denken over hoe pastoraat in de kerken, het aanbod van gastopvang in Zilt en hulpverlening vanuit De Hoop ggz elkaar kunnen versterken.

Carla Aantjes (Verpleegkundig Specialist op de polikliniek van De Hoop in Dordrecht) geeft een lezing en we gaan met elkaar in gesprek over vragen als:

- 'Hoe ga ik in het pastoraat om met mensen met psychische problemen?'
- 'Wanneer is de grens bereikt van de mogelijkheden van de kerk en kan ik iemand beter stimuleren om professionele hulp te zoeken?'
- 'Wat kan Zilt betekenen bij ondersteuning van mensen met psycho-sociale problematiek?'

Datum: donderdag 8 november 2018
Vanaf 19.45 uur bent u welkom voor een kop koffie, om 20.00 uur start de avond.

Naast de presentatie van De Hoop zal er vanuit Zilt een praktijkvoorbeeld worden ingebracht en is er ruimte om ervaringen uit te wisselen. Om 21.45 uur sluiten we de avond af.

We stellen het op prijs als u zich opgeeft via info@leefgemeenschapzilt.nl

**'ALS IK JE VOETEN NIET MAG WASSEN, PETRUS, HOOR JE NIET BIJ MIJ,'
ANTWOORDDE JEZUS (JOH. 13:8).**

GEWASSEN

Er zijn nieuwe badkamers gemaakt in Zilt. Enkele badkamers waren ouder dan een doorsnee mens, dus behoorlijk aftands. 'Voldeden niet meer aan de eisen van de tijd,' werd er netjes gezegd. En dan bedenk je: wat zijn dan eigenlijk de eisen van onze tijd?

Het deed me ook denken aan het wassen wat Jezus deed. Gewoon een teil water en een doek. En een slaaf die dan je voeten waste. Dat waren de eisen van die tijd. Dan kon je met schone voeten aanliggen aan de maaltijd.

Jezus wast de voeten bij de leerlingen, en die bieden weerstand. Dat kan toch niet, die hemelse leraar, zoon van God, en dan als een slaaf mijn voeten wassen? Jezus maakt er een beeld van: je moet accepteren dat ik je voeten was, net als dat je moet accepteren dat ik je van binnen schoon maak. Een andere manier is er niet.

Je komt dan op heel andere eisen van deze tijd. Wat een behoefte aan levensvreugde, verbinding, geborgenheid, acceptatie, troost. Kan Jezus daar iets aan doen met zijn schoonmaakbeurt?

Het lijkt zo gemakkelijk: Hem even laten schoonmaken in je ziel, en hup: daar heb je weer vrede en levensvreugde. Maar wat bieden we vaak weerstand. Willen we nog genieten van dingen die eigenlijk helemaal niet goed voor ons zijn. Willen we het zelf nog oplossen. Ontkennen we dat we überhaupt een probleem hebben.

Maar zullen we weer eens onder Jezus' douche stappen? Het is zo bevrijdend. De last van je af. De nare beschuldigende gedachten weg. Ook al zijn die gedachten terecht. Jezus zorgt er voor. Jezus draagt de last. Jezus' douche beantwoordt zeker aan de eisen van deze tijd!

OVER DE VLOER...

Vier jongeren, waaronder twee Ziltjongeren hebben het 'lege' huis gedurende twee maanden bewoond.

Een mooie kans om te ontdekken wat het leven in een studenten-huis zoal te bieden heeft. En niet te bieden heeft als er geen moeder of vader is die de was doet, eten kookt, het toilet schoon maakt enz.

Het was gezellig om hen onder ons dak te hebben en vanaf de zijlijn te horen waar men zoal tegenaan liep. En voor de jongens een leerzame tijd en voorbereiding op een leven als student.

STEUN ZILT MET EEN GIFT!

Zilt is voor de gastopvang voor een belangrijk deel afhankelijk van giften van kerken en particulieren. Uw gift is altijd welkom op IBAN NL81 INGB 000 7577463 t.n.v. Stichting Zilt te Gorinchem. We staan als ANBI geregistreerd, dus uw gift is aftrekbaar van de belasting.

Wilt u betrokken worden bij het werk van Zilt, neem dan contact met ons op.

We zijn dankbaar voor alle steun die we krijgen en daar willen we u vanaf deze plaats hartelijk voor bedanken.



WAT IS ZILT?

Zilt is een diaconale leefgemeenschap in Gorinchem waar gastvrijheid vanuit het geloof in Jezus Christus centraal staat.

Bewoners proberen in het leven van alledag handen en voeten te geven aan het christelijke gemeenschapsleven.

Het accent ligt op de Bijbelse opdracht om gastvrij te zijn.

De naam Zilt verwijst naar een Bijbelgedeelte in Mattheüs 5.

Daar noemt Jezus zijn discipelen het 'zout der aarde'.