

OVER ONDERBREKINGEN, LIEFDE EN NABIJHEID...

RECENT HADDEN WE EEN GESPREKJE NAAR AANLEIDING VAN TWEE UITSPRAKEN. "HET IS IN DE STRUIKELINGEN, IN DE MOEITE EN DE PIJN DAT DE LIEFDE TEVOORSCHIJN KOMT" (DIRK DE WACHTER). EN DEZE: "IK KLAAGDE ALTIJD OVER DE ONDERBREKINGEN VAN MIJN WERK, TOT IK ME REALISEERDE DAT DE ONDERBREKINGEN MIJN WERK ZIJN" (HENRI NOUWEN). WE HADDEN TOEN NIET KUNNEN VOORZIEN DAT ONS WERK VAN LEEFGEMEENSCHAP ZIJN EN GASTVRIJHEID BETONEN, ZO "ONDERBROKEN" GING WORDEN DOOR DE MAATREGELEN TEGEN HET CORONA-VIRUS.

Allereerst: we zijn dankbaar voor goede gezondheid. Maar zoals één van ons zei: "Het is frustrerend om niet te kunnen doen wat je zó graag wil doen". Niet met veel mensen aan tafel zitten, geen open voordeur met gastvrijheid voor alle bezoek. We hebben in Nederland het nieuwe woord "social distancing" geleerd. De missie van Zilt draait echter om kostbare waarden als gastvrijheid, met elkaar optrekken en nabijheid. Gastvrijheid is ten diepste nabij de ander willen zijn: fysiek dichtbij genoeg komen

om elkaar in de ogen te kunnen zien en om bij voorkeur een laagje dieper in elkaars hart te kijken. En toch... Hoewel we de groep kleiner houden en 1,5 meter afstand bewaren, kan die nabijheid er nog steeds zijn, gelukkig! Die is er in het binnenshuis met elkaar koffiedrinken en eten, in het bellen met mensen die nu helaas niet kunnen komen, in het gewone en zo bijzondere meeleven met elkaar. Zoals iedereen in Nederland daarvoor nu zijn beste beentje voorzet. We hopen dat met Gods genade hier doorheen toch de liefde tevoorschijn komt, waar Dirk de Wachter aan refereerde. En we mogen weten dat de God van Pasen altijd nabij is: in leven en sterven, in ons wanhopen soms en in ons toch altijd weer hopen op Hem.

We genieten in de leefgemeenschap van het goede van met elkaar optrekken, van levensverhalen delen. En de verhalen zijn divers. Eén van ons had met een ingrijpend sterfgeval te maken. Jannie en Martin maakten en wijzigden noodgedwongen plannen voor hun huwelijksfeest. Jozua werd in tegenstelling tot vorig jaar, nu wel toegelaten voor de studie medicijnen. Hanneke kwam verliefd haar vriendje voorstellen in het zonnetje op het Zilt-terras: spring is in the air. Dat zelfde Zilt-terras staat deze dagen soms vol met kindwagens (mèt gepaste afstand): baby Manasse kwam al vaker koffiedrinken met zijn ouders, bij Pedro en Joanne werd de prachtige Judit geboren, Manouks vrolijke zoon-tje Jayden groeit als kool en peuter Merit neemt haar poppenwagen en pop overal mee naar toe. De clematis

bloeit weer overweldigend mooi. En bijna elke dag kan er wel buiten koffie gedronken worden in de lentezon, heerlijk.

We wensen ieder van jullie nabijheid van de ander en van die meest nabijge Ander toe in deze min of meer onregelende dagen!

Met hartelijke groet,
Andrew, Carien, Chris, Davita, Dirk, Emily, Gerda, Hanneke, Iris, Jannie, Jayden, Joanne, Jozua, Judit, Lucas, Luuk, Manouk, Marianne, Merit, Pedro, Timo en Twan.

*Kernbewoner
worden: wat
voor jou/jullie?*

Alleen is maar alleen. Samen kan je meer! Juist deze tijd weten we het: hoe belangrijk het is om er als mensen te zijn voor elkaar. Dat kan op een doodeenvoudige manier als kernbewoner in een leefgemeenschap.

Meer weten? Lees verder in het artikel op pagina 2 en in bijgesloten vacaturetekst!



BABY JUDIT

“Op zaterdag 4 april is onze jongste Zilt bewoner geboren. Judit is gezond en mama Joanne knapt weer snel op. We genieten van haar. God is goed!”



ER STAAN WAT (GROTE) VER- ANDERINGEN OP STAPEL.....

Op 20 mei hoopt onze Jannie te trouwen met haar Martin. Ze zijn bezig met het kopen van een huis in onze Sint Hubertuslaan. Als alles volgens plan verloopt, hopen ze begin 2021 uit Zilt te verhuizen. T.z.t. heeft Jannie 22 jaar op de bovenverdieping van Zilt gewoond!

Per augustus hebben Andrew en Carien een huis gekocht 450 meter verderop (Ganzenwei 19). Na negen jaar kern bewonerschap is het tijd voor een volgende stap. Gelukkig blijven zowel Jannie als het gezin van Andrew en Carien dichtbij en naar verwachting betrokken!

KERNBEWONER WORDEN: IS DAT NIET

WAT VOOR JOU/JULLIE?

IN DE ZOMER KRIJGEN WE EEN VACATURE VOOR EEN GEZIN EN TEGEN HET EINDE VAN HET JAAR VOOR EEN SINGLE.

Waarom zou je dat eigenlijk willen, kernbewoner zijn in een leefgemeenschap?

- Omdat je weet dat alleen maar alleen is, en omdat het samen heel wat gezelliger is;
- Omdat gastvrijheid verlenen leuk is, gezellig, verrassend en uitdagend;
- Omdat je geniet van koffiemomenten en samen eten op zijn tijd, terwijl je daarnaast ook heel goed alleen kunt zijn in je eigen huis binnen de gemeenschap (want ieder van ons heeft een eigen huis binnen het grotere pand en we doen bij lange na niet alles samen);
- Omdat je vanuit je levende relatie met Jezus Christus er wil zijn voor anderen, om te geven en om te ontvangen;
- Omdat je geen superman of superwoman bent, maar omdat je - net als wij - gelooft dat het gewone wat jij bij kunt dragen goed genoeg is;
- Omdat het zo leuk is om mee te genieten van de superschattige kleine (en grote) kinderen van de burens – zonder dat je ze op hoeft te voeden ;
- Omdat het zo waardevol is dat in een leefgemeenschap er meerdere mensen om jouw gezin heen staan die op een positieve manier meeleven met je kinderen en van ze genieten;
- Omdat in een leefgemeenschap geen dag exact hetzelfde is en het altijd anders gaat dan je denkt;
- Omdat je in de vertrouwde setting van een leefgemeenschap beslist kunt groeien in het kennen van jezelf (soms the hard way), van elkaar en van God;
- Omdat je emotioneel stabiel bent en wel een stootje kunt hebben; omdat het heel bijzonder is dat je in de leefgemeenschap met mensen op mag trekken die door een moeilijke tijd gaan.
- Interesse om hier eens over door te praten? Mail ons op info@leefgemeenschapzilt.nl, dan maken we een afspraak om te (video)bellen en kijken we hoe we in deze tijd verder kennis kunnen maken. Daar kijken we naar uit!



Jannie &
Martin

EEN INKIJKJE IN HET LEVEN VAN

(OPA) DIRK

IK BEN DIRK TAAL EEN MAN VAN 67 JAAR OUD. HELAAS BEN IK IN SEPTEMBER 2019 VOOR DE TWEEDE KEER IN MIJN LEVEN GEScheiden EN MOEST IK OP ZOEK GAAN NAAR ANDERE HUISVESTING.

Via mijn stiefdochter, een directe collega van Joanne Peene, ben ik in contact gekomen met Zilt.

Ik was op dat moment emotioneel niet in staat om direct geheel op mezelf te kunnen gaan wonen. Nu woon ik vanaf 25 oktober 2019 in Leefgemeenschap Zilt.

Het wonen in Leefgemeenschap Zilt geeft mij de gelegenheid om tot rust en weer emotioneel in balans te komen waarna ik bewuster mijn keuze kan gaan maken van hoe nu verder.

Het wonen in Leefgemeenschap Zilt geeft mij een veilig en geborgen gevoel. Bij de eerste gesprekken kreeg ik al een gevoel alsof er een warme deken over mij heen kwam. De medebewoners zijn heel aardig en geven je het gevoel hier jezelf te kunnen zijn. Zelfs de kinderen van de kernbewoners dragen daar heel positief aan bij.

Ik heb een fijne woonruimte, mag deelnemen aan vier maaltijden per week. Elke ochtend en avond is er gelegenheid om gezellig koffie met elkaar te drinken. Alles is geheel vrijblijvend. Na het gezamenlijk eten is er corvee. Ik ben meestal te vinden achter het aanrecht en ontferm mij over het voorspoelen van de vaat. Tijdens het corvee is er fijn sociaal contact onderling.

Ook een leuke en sociale gebeurtenis is de kluszaterdag, deze vindt eens in de maand plaats. Dan is de gehele leefgemeenschap Zilt in rep en roer. Er wordt gestart met een kop koffie,



waarna de uit te voeren klussen worden verdeeld. Halverwege de ochtend is er weer koffie en de klus ochtend wordt afgesloten met een gezamenlijke lunch.

In het begin moest ik best wel even wennen en mijn draai vinden maar als ik nu van mijn werk kom voel ik mij echt thuis komen. Ondanks dat ik gepensioneerd ben werk ik namelijk nog drie dagen in de week. Deze dagen geven voor mij ook de nodige afleiding die ik hard nodig heb evenals het zingen in het Arkels Visserskoor.

Mijn doelstelling is om weer volop in contact te komen met mijn kinderen en kleinkinderen die in Loosduinen wonen. Het contact met hen heb ik helaas wat verwaarloosd. Gelukkig hebben zij mij niet laten vallen en wordt ik regelmatig met open armen ontvangen. Ook zijn zij bij mij op visite geweest en zijn ze blij dat ik daar een goed tijdelijk onderkomen (thuis) heb gevonden.

Ik ben van plan om weer dicht bij mijn kinderen te gaan wonen om daar, als ik gezond mag blijven, mijn oude dag te gaan slijten.

Ik ben erg dankbaar dat ik Leefgemeenschap Zilt met zijn bewoners heb leren kennen en dat ik hier eerst emotioneel kan en mag helen voordat ik weer zelfstandig verder ga.

OVER DE VLOER

IN ZILT WORDT SAMENGELEEFD EN SAMEN GEWERKT. ALS JE IETS SAMEN DOET, IS HET EEN STUK MAKKELIJK VOL TE HOUDEN.

Dit geldt voor samen sporten, klussen en schoonmaken, maar zeker ook voor samen leren en werken. Blokken voor een tentamen, uiteindelijk eens die lap tekst doorlezen, of zorgen dat je dat verslag op tijd af hebt.

De woonkamer van Zilt wordt goed gebruikt als thuiswerkplek. In de huidige tijd is het aantal thuiswerkers en studenten aardig toegenomen binnen Zilt, en dat brengt weer nieuwe uitdagingen met zich mee. Mensen blijken te moeten videovergaderen over vertrouwelijke informatie, er wordt online les gegeven en les gevolgd, maar er spelen ook nog kinderen in het pand. Dus de logeerkamer wordt gebruikt als werkplek, het Zilt-kantoor is meer kantoor dan ooit, en er is zelfs een tiener die zijn eigen kamer overdag aan zijn vader afstaat. Samenwerking en wat voor een ander overhebben. De manier om dingen voor elkaar te krijgen.



JAARVERSLAG

Op de website van ZILT is het jaarverslag over 2019 terug te vinden. Vragen of opmerkingen? Stel ze ons gerust!

1KON. 19:7: DE ENGEL VAN DE HEERE KWAM VOOR DE TWEEDE MAAL, RAAKTE HEM AAN EN ZEI: "STA OP, EET, WANT DE WEG ZOU TE ZWAAR VOOR U ZIJN."

DE REIS NAAR GOD BEGINT MET EEN BOTERHAM

Wanhopig ligt Elia onder de bremstruik. Zijn kracht is helemaal op, geestelijk en lichamelijk. Hij sluit zich af voor menselijke hulp. Weg uit de bewoonde wereld. Buiten bereik van mensen. Maar niet buiten Gods bereik.

Wat een zorgzame taal van de engel. Hij raakt Elia aan. Hij komt daar waar Elia is. Hij houdt vol. 'Kom op, joh. Eet nu wat. Je hebt het nodig. Hier, neem maar.' Wat een prachtig beeld van de zorgzame God. Juist als wij krachteloos zijn, willoos en ook zondig, voorziet Hij in alles.

Die zorg, die liefde namens God, krijgt Elia een beetje uit zijn schulp. Zowaar doet hij wat de engel zegt. Hij is gevoelig voor de aanraking. Voor dat liefdevolle, dat zorgzame woord.

Eten en drinken zijn de eerste stappen op weg. Dat zegt de engel ook. 'De weg zou te zwaar zijn voor je, Elia.' Er is nog een weg voor je. Je bent nog niet afgeschreven. Je mag verder.

Wat mooi, als er in de wanhoop ruimte komt voor de eerste stap vooruit. Het lost nog niets op. Maar er is een weg. Er is ruimte voor één stap. Een stap vooruit. Dat is genoeg. Soms kan je toe met voldoende licht voor één stap vooruit. Wat mooi dat die stap helemaal aards is. Het begint bij een boterham en een glas melk. Een kop koffie en een koekje. Gegeven door een zorgzame engel.

Zullen we engelen verwachten als we het niet meer zien zitten? Zullen we engelen zijn voor mensen die niet genoeg kracht en licht hebben om vooruit te gaan? Zullen we God vertrouwen voor hen die voor ons onbereikbaar zijn, maar niet buiten Zijn bereik zijn? Dan kunnen we ook samen vooruit kijken. Niet dat alles van vandaag op morgen goedkomt. Soms zit je met blijvend verdriet. Maar in vertrouwen op Jezus kunnen we verder.

STEUN ZILT MET EEN GIFT!

Zilt is voor de gastopvang voor een belangrijk deel afhankelijk van giften van kerken en particulieren. Uw gift is altijd welkom op IBAN NL81 INGB 000 7577463 t.n.v. Stichting Zilt te Gorinchem. We staan als ANBI geregistreerd, dus uw gift is aftrekbaar van de belasting.

Wilt u betrokken worden bij het werk van Zilt, neem dan contact met ons op.

We zijn dankbaar voor alle steun die we krijgen en daar willen we u vanaf deze plaats hartelijk voor bedanken.



WAT IS ZILT?

Zilt is een diaconale leefgemeenschap in Gorinchem waar gastvrijheid vanuit het geloof in Jezus Christus centraal staat.

Bewoners proberen in het leven van alledag handen en voeten te geven aan het christelijke gemeenschapsleven.

Het accent ligt op de Bijbelse opdracht om gastvrij te zijn.

De naam Zilt verwijst naar een Bijbelgedeelte in Mattheüs 5.

Daar noemt Jezus zijn discipelen het 'zout der aarde'.